

# Waterschuwe Ankers openen waterglijbaan

**NIJ BEETS** - Een bloedhekel hebben ze aan water. Als vroeger de bus voor schoolzwemmen voorreed, wisten Hans en Willem Anker al niet hoe ze snel ze weg moesten komen. De waterrees is nooit helemaal verdwenen. Tot de dag van vandaag gaan de twee advocaten door het leven zonder zwemdiploma's. En toch mochten juist zij zaterdagmiddag in Nij Beets de nieuwe glijbaan bij zwembad De Blauwe Kamp officieel openen. Wim Anker: „It is krekt at in hiel-unthâlder in kafee iepent.”

Zwemlessen hebben de broers in hun kinderjaren wel gehad. Eén keer probeerden ze een certificaat te behalen. Vijfentwintig meter schoolslag was de opdracht. „En wy binne beide sakt. Doe binne wy dermei ophâlden.” Het waren daarom niet de waterschuwe Ankers, maar de negenjarige Syte Dijkstra uit Nij Beets die het eerste de nieuwe glijbaan af mocht.

De ene Anker, Hans, bleef ondertussen veilig binnen staan om op afstand de waterstroom over de glijbaan in werking te stellen. De andere Anker, Wim, had het moeilijker. Hij moest het water op om in een bootje, dat door de windvlagen flink heen en weer blotste, een sleutel te bemachtigen. De aanwezige reddingszwemmers hoefden niet in actie te komen, want Anker bereikte



Met knikkende knieën begint Wim Anker aan zijn grote avontuur in het zwembad van Nij Beets. Tweelingbroer Hans bleef op het veilige droge.

Foto Harry Blokzijl

de wal droog, en ook nog met sleutel. Daarmee kon de glijbaan worden geopend.

Nij Beets heeft lang moeten wachten op de glijbaan. De Blauwe Kamp werd in 2002 geopend nadat vrijwilligers keihard hadden gewerkt om de financiering en de grootscheepse renovatie op poten te zetten. De tweede-

hands glijbaan werd in 2000 al voor f7500 gekocht van een camping in Appelscha, maar jarenlang ontbrak het geld om hem in Nij Beets weer op te bouwen. De baan werd afgebroken en heeft al die tijd opgeslagen gelegen in schuren en garages in het dorp.

Het duurde uiteindelijk vijf jaar

voordat het dorp de benodigde €15.000 bij elkaar wist te krijgen. De Ankers, altijd begaan met de leefbaarheid in kleine dorpen, hebben het glijbaanloze zwembad al die tijd met een schuin oog gevolgd. Hans Anker: „En no is it sa fier. It is geweldig dat sa'n lyts doarp dit sels regele hat. Dêr ha wy grut respekt foar.”